

Vervolgverhaal van twee leden van het Skrjabin Genootschap:

Op dinsdag 19 november 2002 om 20.15 uur (de wereldtijd was op dat moment kwart over zeven 's-avonds) is onze prachtige zoon Aleksandr Nikolai geboren! Wat een wonder, wat een wonder... Tijdens de bevalling klonken de vroege werken van Skrjabin, en precies op het moment dat Aleksandr geboren werd begon het Andante uit het pianoconcert ... onbeschrijflijk mooi!

Aleksandr is een ondernemend mannetje, dat al liep met 9 maanden! Verder is hij gek op muziek, maar dat was te verwachten ... ook tijdens de zwangerschap hebben Louis en ik vele concerten bezocht, en we hebben een reis naar Moskou gemaakt, dus Aleksandr heeft al heel wat meegemaakt.

Sinds kort hebben we een piano (uit 1905), waar hij nu al niet meer bij weg te slaan is ... dat belooft wat!



Aleksandr Nikolai

Nijding

Inmiddels hebben we de eerste verjaardag van onze zoon gevierd, wat natuurlijk een groots festijn was met mooie cadeautjes, slingers, taart en zeepbellen!

Louis & Marlies