

rolfknop

Van: Katia Veekmans
Verzonden: zaterdag 8 mei 2010 16:21
Aan: 'rolfknop'
Onderwerp: RE: Stichting Europees Skrjabin Genootschap

Geachte heer Knap,

Dhr. Jan D'haene heeft mij ervan op de hoogte gebracht dat het de bedoeling zou zijn om het Skrjabin Genootschap om te vormen naar een Europese stichting, waarbij de zetel in België zou komen te liggen.

Uiteraard ga ik de informatie die u mij bezorgd heeft nader bekijken alsook de website. Vervolgens lijkt het mij zinvol om met u de mogelijkheden te bespreken. Dit zou eventueel in Utrecht kunnen gebeuren op donderdag voormiddag 10 juni?

Met vriendelijke groet,
Katia Veekmans
www.katiaveekmans.com

Van: rolfknop
Verzonden: zondag 2 mei 2010 21:04
Aan: katia.veekmans
CC: jan.dhaene
Onderwerp: Stichting Europees Skrjabin Genootschap

Geachte mevrouw Veekmans,

Reeds enige tijd ben ik met de heer Jan D'haene (Coördinator Internationale Betrekkingen "Koninklijk Conservatorium Brussel") in overleg over ombouwen van het Skrjabin Genootschap naar een Europese stichting, die gevestigd is in België (Brussel was een voormalige woonplaats van Skrjabin). Daartoe hebben wij, Jan D'haene -, Peter Swinnen - directeur "Koninklijk Conservatorium Brussel", de musicologe Kristin Vanden Buys en ondergetekende op 13 november 2008 een vergadering belegd om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Thans is aan de orde dat er in België een notaris benaderd zou kunnen worden om het oude statuut (zie bijlage) om te weken naar een nieuw statuut en aldus rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, o.m. voor het aanvragen van subsidies.

Van Jan D'haene, met wie ik hierover vandaag een telefoongesprek had, vernam ik dat u geïnteresseerd zou zijn om het oprichtingsbestuur voor de notariële akte te gaan bemannen. Ook vertelde hij dat u connecties hebt met de gemeente Hasselt, alwaar misschien mogelijkheden zijn voor het Europese Skrjabin Genootschap.

Derhalve kreeg ik uw e-mailadres om contact te leggen over de voortgang van e.e.a. Hieronder treft u de link aan van het Skrjabin Genootschap, welke website ik momenteel nog behartig.

In de hoop iets van u te vernemen, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
Rolf Knap.

Ravenstraat 39
1697 KM Schellinkhout
Nederland

www.componisten.net/SkrjabinGenootschap

Ps. De kunstschilder Henk Zomer die genoemd wordt in bijgesloten acte, is in ons oprichtingsbestuur gekomen om een lichtklavier project op te zetten, dat is ook gelukt, met de pianist Hakon Austbö en de cellist/lichtkunstenaar Rob van de Poel. E.e.a is gepresenteerd gedurende het Internationale Skrjabin Festival dat wij in 1992 te Utrecht hebben georganiseerd.

rolfknap

Van: Katia Veekmans
Verzonden: woensdag 2 juni 2010 22:26
Aan: 'rolfknap'
Onderwerp: RE: Stichting Europees Skrjabin Genootschap
Geachte heer Knap,

Indien dat voor u mogelijk is, zou ik u graag op donderdag 10 juni 2010 voor bespreking ontmoeten om 10.30.
Ik stel voor dat we elkaar rechtstreeks ontmoeten in de gelegenheid Carré op de Mariaplaats, dit ligt recht tegenover het conservatorium.

Met vriendelijke groet,

Katia Veekmans

Van: rolfknap
Verzonden: zaterdag 29 mei 2010 18:09
Aan: 'Katia Veekmans'
Onderwerp: RE: Stichting Europees Skrjabin Genootschap

Geachte mevrouw Veekmans,
Langs deze weg wil ik nog even bevestigen dat ik de donderdag 10 juni 2010 voor bespreking met u in mijn agenda heb staan.
Ik dacht dat het u schikt om 12:00 uur in het Utrechts Conservatorium?
Graag ontvang ik uw bevestiging!
Met vriendelijke groet,
Rolf Knap.

Van: Katia Veekmans
Verzonden: zaterdag 8 mei 2010 16:21
Aan: 'rolfknap'
Onderwerp: RE: Stichting Europees Skrjabin Genootschap

Geachte heer Knap,

Dhr. Jan D'haene heeft mij ervan op de hoogte gebracht dat het de bedoeling zou zijn om het Skrjabin Genootschap om te vormen naar een Europese stichting, waarbij de zetel in België zou komen te liggen.

Uiteraard ga ik de informatie die u mij bezorgd heeft nader bekijken alsook de website. Vervolgens lijkt het mij zinvol om met u de mogelijkheden te bespreken. Dit zou eventueel in Utrecht kunnen gebeuren op donderdag voormiddag 10 juni?

Met vriendelijke groet,
Katia Veekmans
www.katiaveekmans.com

Van: rolfknap

Verzonden: zondag 2 mei 2010 21:04

Aan: katia.veekmans

CC: jan.dhaene

Onderwerp: Stichting Europees Skrjabin Genootschap

Geachte mevrouw Veekmans,

Reeds enige tijd ben ik met de heer Jan D'haene (Coördinator Internationale Betrekkingen "Koninklijk Conservatorium Brussel") in overleg over ombouwen van het Skrjabin Genootschap naar een Europese stichting, die gevestigd is in België (Brussel was een voormalige woonplaats van Skrjabin). Daartoe hebben wij, Jan D'haene -, Peter Swinnen - directeur "Koninklijk Conservatorium Brussel", de musicologe Kristin Vanden Buys en ondergetekende op 13 november 2008 een vergadering belegd om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Thans is aan de orde dat er in België een notaris benaderd zou kunnen worden om het oude statuut (zie bijlage) om te weken naar een nieuw statuut en aldus rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, o.m. voor het aanvragen van subsidies.

Van Jan D'haene, met wie ik hierover vandaag een telefoongesprek had, vernam ik dat u geïnteresseerd zou zijn om het oprichtingsbestuur voor de notariële akte te gaan bemannen. Ook vertelde hij dat u connecties hebt met de gemeente Hasselt, alwaar misschien mogelijkheden zijn voor het Europese Skrjabin Genootschap.

Derhalve kreeg ik uw e-mailadres om contact te leggen over de voortgang van e.e.a. Hieronder treft u de link aan van het Skrjabin Genootschap, welke website ik momenteel nog behartig.

In de hoop iets van u te vernemen, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
Rolf Knap.

Ravenstraat 39
1697 KM Schellinkhout
Nederland

www.componisten.net/SkrjabinGenootschap

Ps. De kunstschilder Henk Zomer die genoemd wordt in bijgesloten acte, is in ons oprichtingsbestuur gekomen om een lichtklavier project op te zetten, dat is ook gelukt, met de pianist Hakon Austbö en de cellist/lichtkunstenaar Rob van de Poel. E.e.a is gepresenteerd gedurende het Internationale Skrjabin Festival dat wij in 1992 te Utrecht hebben georganiseerd.

rolfknap

Van: Katia Veekmans
Verzonden: maandag 28 juni 2010 20:06
Aan: 'rolfknap'
Onderwerp: RE: Europese subsidies

Beste Rolf,

Zoals afgesproken heb ik de oprichting van het Europees Skrjabin Genootschap besproken met de directeur Peter Swinnen en hij ziet eventueel een mogelijkheid om dit op termijn (in het najaar van 2011) in te passen binnen een groter kader.
Het is dus niet de bedoeling om dit onmiddellijk te doen omdat hij het belangrijk vindt om dit goed aan te pakken.

Zelf ben ik tot de conclusie gekomen dat het oprichten van een dergelijk Genootschap enkel zinvol is, indien er een instelling zoals het conservatorium van Brussel zijn medewerking aan verleent.
Dit biedt op verschillende terreinen meer mogelijkheden. Het is ook om die reden dat ik op dit moment dit engagement niet wil aangaan maar ik ben wel tot medewerking bereid wanneer men dit in Brussel zal opstarten.

Met vriendelijke groeten,

Katia Veekmans

Van: rolfknap
Verzonden: zaterdag 12 juni 2010 12:26
Aan: 'Katia Veekmans'
CC: jan.dhaene
Onderwerp: Europese subsidies

Beste Katia,

Langs deze weg nog mijn dank voor de prettige ontmoeting jl. donderdag en voor je interesse voor het Skrjabin Genootschap.

Omdat je binnenkort een gesprek zou hebben met Peter Swinnen en daarbij het stichten van de nodige rechtspersoonlijkheid - om in aanmerking te kunnen komen voor gelden van de Europese Fondsen op het gebied van muziekonderwijs en muziekcultuur - ter sprake zou brengen, tref je hieronder nog de precieze adressen van dergelijke fondsen:

Europese Commissie
Wetstraat 900
B-1049 Brussel
België

European Cultural Foundation
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Netherlands

Door een of beide fondsen aan te spreken kan een conservatorium, door de oprichting van zo'n stichting Europees Skrjabin Genootschap, gaan beschikken over alle noodzakelijke financiën die voor het onderhouden en verbreden van bedoelde internationale betrekkingen nodig zijn.
Ik wens jullie veel succes bij het aanzoeken van een secretaris die e.e.a. wil gaan

uitwerken!

Breng s.v.p. mijn groeten over aan Peter Swinnen!

Met hartelijke groeten,

Rolf Knap.