

Van: Charles Boissevain
Aan: Rolf Knap
Onderwerp: Skrjabin # 27 april 1915 - 2015
Datum: maandag 27 april 2015 9:40:11

Beste Rolf,

Wat een stijlvolle middag zondag 26 april in het Geelvinck-Hinloopen huis!

Met de volle zaal voor het recital van Helena Basilova (nu al bijna in Moskou!) heb je in ieder geval eer van je werk om meer belangstelling te kweken voor deze bijzondere componist wiens sterfdag we vandaag herdenken. Helena verkast trouwens binnenkort naar Berlijn, waar haar vriendje woont. Maar af en toe komt ze nog wel in Nederland. En dan die prachtige bundel met carillonbewerkingen !

Op weg naar de tram raakte ik op straat in gesprek met een student Russisch, Steven van Asbeck. Ik ben nogal in-gesprek-rakerig. Hij vertrekt over een week naar St. Petersburg. Hoewel hij vertalen Russisch > Nederlands makkelijker vindt dan Nederlands > Russisch wil hij best proberen je voorwoord in het Russisch te vertalen, als je daarvoor geen betere persoon vindt.

Onze mening werd gevraagd over de versnaperingen. De kleine saucijzenbroodjes waren heerlijk. Nog bijzonderder vond ik de walnotenoesjes die ik niet kende !

Elvira hoop ik op 10 mei te zien in de pauze van het Meester Pianisten recital van de toppianist Grigori Sokolov, o.a. 1e partita in Bes, die destijds zo onvergetelijk werd gespeeld door Dinu Lipatti !

Tout à toitoitoi
je suis Charlie

Na de presentatie van de bundel Skrjabin-muziek voor beiaard, zaten NKV secretaris Dick Klomp en Charles Boissevain (vader van Aviva) gezellig met een hapje en een glas in de bibliotheek kamer van het Geelvinck Hinloopen Huis.



Van: Helena Basilova
Aan: Rolf Knap & Elvira van Domburg-Okuneva
Onderwerp: Helena terug uit Moskou zondag
Datum: 3 mei 2015
12:02:28
Bijlagen: 3 foto's uit Moskou

Beste Rolf en Elvira,

Vannacht laat ben ik teruggekomen uit Moskou. Het was een hele mooie en bijzondere ervaring om op 27 April in het Scriabin Museum te spelen! Er waren helaas niet zo heel veel mensen, maar mijn optreden was in de nieuwe concertzaal en omdat alle andere mensen in de kleinere zaal speelden werd mijn mini-concert wel bijzonder gemaakt en aangekondigd! Ik heb de t-shirts, brief en bundel overhandigd aan Mr. Lazarev en hij dankt jullie enorm hiervoor. Het spelen van mijn werken ging goed en na afloop hadden we nog een gezellig samenzijn met Mr. Lazarev, P. Shatskij en andere pianisten en medewerkers van het Museum.

Verder heb ik het graf van Scriabin nog bezocht en uiteraard het museum zelf. De andere 2 concerten in de Losev Bibliotheek en Pasternak Museum gingen ook goed. Mijn vriend (pianist/ jazz pianist) reisde mee en hij heeft bij de andere 2 concerten over een paar werken van Scriabin geïmproviseerd, wat het publiek erg leuk en interessant vond! Hier gaan we misschien wat meer mee doen in de toekomst.

Ik denk ook nog veel terug aan ons concert op 26 April in het Geelvinck. De sfeer was bijzonder goed en het was hartverwarmend om ze veel mensen te hebben mogen verwelkomen! Er waren veel meer mensen dan in Moskou...)

Heel erg bedankt voor jullie tijd en inzet bij het organiseren van het concert en de hulp voor het mogelijk maken van de concertreis.

Wens jullie een hele fijne zondag toe en we houden contact!

Hartelijke groeten van Helena

--

Helena Basilova

www.helenabasilova.com

Helena Basilova na haar Scriabin recital in het Scriabin Museum te Moskou en museumdirecteur Alexander Lazarev (27/4/2015)

